

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2012

Geachte tuinleden, donateurs, ereleden en leden van verdienste. Ik wens u dit jaar voor het eerst als uw voorzitter een voorspoedig, vruchtbaar, gezond en mooi 2012 toe, een nieuw jaar met nieuwe kansen, afscheid nemen van slechte gewoonten, noem maar op, een herkansing dus.

Als voorzitter ben ik trots op onze nieuwe bestuursleden en onze nieuwe en oude commissieleden uiteraard, vol goede moed gaan we dit jaar diverse taken op ons nemen, ik ben dan ook blij dat deze mensen vele uurtjes in de club willen steken.

Mensen geloof mij, het oude bestuur heeft het natuurlijk prima gedaan, daarvoor bedank ik hen, ik ben ook blij dat deze mensen ons de komende periode willen blijven ondersteunen als wij met vragen of problemen zitten, want bij hen zit de kennis die wij over willen en moeten nemen. Zonder actieve vrijwilligers is het echter onmogelijk om onze mooie vereniging draaiende te houden. Het is nog altijd zo dat onvoldoende vrijwilligers wat mij betreft de grootste bedreiging voor het voortbestaan van onze vereniging is "vele handen maken licht werk". Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we de kwaliteit van onze vereniging hoog houden en met plezier tuinieren en daarnaast de onderlinge verbondenheid vergroten, ook al zal het in het begin niet geheel volgens wens verlopen, maar de wil is er en dat is het

Natuurlijk zijn er altijd leden die kritiek hebben op alles wat naar hun mening niet goed gaat, maar uiteraard staan wij open voor suggesties.

Helaas worden wij als vereniging geregeld geconfronteerd met nieuwe regels die de overheid ons oplegt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van deze regels binnen onze vereniging, toon respect voor elkaar, de ander zal dan ook respect tonen, op deze manier kunnen we geven en nemen.

Op onze afgelopen najaarsvergadering hebben we dan ook om gezondheidsredenen - aftredend voorzitter Jan de Winter - erelid van onze vereniging gemaakt voor de vele jaren dat hij zich als voorzitter van onze vereniging heeft ingezet. Als nieuw gekozen voorzitter mocht ik hem namens de gehele vereniging deze erespeld uitreiken.

Hierbij wil ik dit nieuwjaarsverslag beëindigen met eenieder nogmaals veel tuinplezier en vele dagen zon te wensen en wat zal het mooi zijn dat ik namens het bestuur volgend jaar in ons clubblad kan zeggen dat we een geweldig tuinseizoen hebben gehad, (met goede verdiensten, want dat zal onze penningmeester Nel prettig vinden). Heel veel mooi weer en goede georganiseerde activiteiten waarbij veel leden en hun familie / kennissen aanwezig zullen zijn..... het kan en lukt echt, we zetten er met z'n allen onze schouders onder.

Theo Zuiderwijk (vz.)



Theo Zuiderwijk speldt de speld op bij Jan de Winter bij zijn benoeming tot erelid.

Ook de felicitaties van andere bestuursleden

