

Mildred in gesprek met Karin en Marcel

Tijdens de werkbeurt afgelopen juni zag ik te midden van het groepje een voor mij onbekend gezicht. Dat moest een nieuw lid zijn. Bij de eerste koffieronde werd er kennis gemaakt. Hij bleek Marcel te heten. Onder het nuttigen van de broodjes tijdens de lunch raakten we aan de praat. Een afspraak werd gemaakt voor een vraaggesprek, zodat de leden nader kennis kunnen maken met hem en zijn partner Karin.

Karin en Marcel, willen jullie je even aan de leden voorstellen?

Marcel: "Ik ben werkzaam bij Defensie en ben belast met grensbewaking. Ook werk ik als yogaleraar in een revalidatiecentrum van Defensie."

Karin: "Ik ben in verwachting. Daarom ben ik gestopt met werken. Maar ik heb lange tijd gewerkt als visueel merchandiser. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de inrichting van winkels en bedrijven en bij het bewaken van hun imago."

Kunnen jullie iets vertellen over jullie hobby's?

Marcel: "Ik doe aan Shivananda Yoga, de klassieke Hata Yoga waaruit alle andere yogavormen zijn voortgekomen. Als backpacker heb ik veel gereisd en heb vele landen bezocht."

Karin: "Ik heb ook veel gereisd. Ik doe aan yoga. Ik zit graag op mijn racefiets en mountainbike en houd van hardlopen. Deze activiteiten beoefen ik even niet nu ik in verwachting ben. Je kunt stellen dat ik sportief ben."

Hoe zijn jullie op Houtwijk de Noord terecht gekomen?

Karin: "Hiervoor had ik een kleine moestuin op het terrein van voormalige schooltuintjes. Omdat de sfeer daar niet erg leuk was, zijn Marcel en ik op zoek gegaan naar een andere plek. We zijn een kijkje gaan nemen op een tuinencomplex. Tijdens het gesprek dat we hadden bleek je jezelf eerst een jaar te moeten bewijzen door tijdens werkbeurten mee te helpen. Pas dan werd beoordeeld of je lid mocht worden en op de wachtlijst gezet kon worden. Daar hadden we geen goed gevoel over. Al wandelend ontdekten we dit complex. De gesprekken met de voorzitter verliepen in een prettige sfeer. Daar voelden we ons goed bij. Er waren meerdere tuinen ter overname. Deze beviel ons. Het ligt op een zonnige plek, is open."

Wat zijn jullie eerdere ervaringen met tuinieren?

Marcel: "Ik heb geen ervaring met tuinieren. Maar als zoon van een groenteboer heb ik toch wel verstand van veel soorten groenten en fruit."

Karin: "Mijn beide opa's hadden een moestuin. Als kind kwam ik er heel vaak. Als peuter moest ik in een tuigje om te voorkomen dat ik alle aardbeien op at en de tuin in zou lopen. Een van de moestuinen lag namelijk langs een spoorbaan.

Ervaring heb ik verder opgedaan op het moestuintje dat ik hiervoor had. Daar had ik behalve groenten onder andere bessen- en bramenstruiken staan."



Druiven van buurman Wim

Wat maakt het tuinieren aantrekkelijk voor jullie?

Karin: "Het zelf creëren van de tuin, groenten te zaaien, op te laten groeien en het vervolgens te mogen opeten. Ook ons kindje willen we bekend maken met hoe alles groeit. We worden erg gelukkig van de smaken van vers fruit en verse groenten. We houden van vers. Niet van voedsel wat komt uit pakjes en potjes."

Marcel: "Ik vind het fijn om buiten bezig te zijn. We woonden eerst op een flatje zonder buitenruimte. Van het binnen moeten zitten wordt je niet blij. Sinds kort wonen we in Monster op loopafstand van het strand in een huis met een dakterras. En nu hebben we ook nog deze tuin."

In een hoekje staat de kruidenbak



Wat zijn jullie plannen met deze tuin?

Marcel: "Het aanvankelijke idee was een moestuin.

Maar dit is veranderd door de komst van het kindje. Nu moet het een tuin worden waarin je je ook kunt ontspannen. Het wordt geen siertuin. Maar er komen wel bloemen die insecten en bijen aantrekken.

We hebben als eerste het huisje geregeld. Dat was nog een hele klus. We hebben hem uit Zeeland gehaald. Daar moest het worden afgebroken en hier weer worden opgebouwd. Mijn ouders hebben ons erbij geholpen.



Na hard werken staat het huisje er

Op de plaats van het huisje stond de kas. Die moest worden verplaatst voor we het huisje konden neerzetten. Op de lange termijn moet er een steenoven komen. Die wordt opgebouwd van klei. We willen meer fruitbomen om schaduw te creëren. We hebben al een druif, vijgenboompje en een kiwi geplant.

Er komt een grasveldje. De groenten komen bij de haag langs het pad. Aan de zijkanten de aardbeien en

ander fruit. Rechts in de hoek hebben we een plekje voor kruiden. De tuin wordt in elk geval babyproof gemaakt."

De kas op zijn nieuwe plekje

Hebben zich problemen voorgedaan bij de uitvoering van de plannen?

Karin: "Het is voor ons een hectisch jaar, waarin veel tegelijkertijd gebeurt. We konden deze tuin overnemen, waarvoor we een huisje elders moesten afbreken en hier weer opbouwen, ik raakte in verwachting en we zijn verhuisd."

Marcel: "We hebben het nu veel te druk om geregeld met de tuin bezig te kunnen zijn. Zoals Karin het uitdrukt: 2017 is een alles in één pakket. Hoewel het



balen is dat er te weinig tijd is, genieten we nu al volop van de tuin."

Karin: "We zijn wel altijd druk bezig met het bespreken van plannen. Ons kindje krijgt niets uit een potje. Het krijgt alles uit de tuin. We hebben nu al veel kunnen oogsten. Van de vele courgettes hebben we soep gemaakt. We hebben munt, aardbeien, spinazie, peultjes, aalbessen, gewone aardappelen en truffelaardappelen kunnen oogsten. De kruisbessen en suikermaïs waren minder geslaagd. Alles bij elkaar wordt het gauw teveel."



Marcel: "Je kunt je ook wel eens vergissen. Op de vorige moestuin hadden we doperwten gezaaid. Toen we ze aten, vonden we het vreemd smaken. Bleken het pseudodoperwten te zijn. We hebben wel problemen met de grond. Klei is zwaar. Daarom maken we ons eigen compost om de grond te verbeteren. We hebben twee compostbakken kunnen overnemen en zijn begonnen met onze eigen compost te maken.

Het grootste probleem echter is dat we te weinig tijd hebben voor de tuin."

Hoe zouden jullie je manier van tuinieren kunnen verwoorden?

Karin: "We willen zoveel mogelijk biologisch werken. We willen op de ouderwetse manier moestuinieren. Alles moet met liefde worden gedaan. We gebruiken geen natuuronvriendelijke middelen. Geen bestrijdingsmiddelen. We doen liever aan combinatieteelt."

Marcel: "De natuur vormt zich door met elkaar samen te werken. Je moet de natuur voor je laten werken. Je moet er niet tegenin gaan."



Plastic waaronder onkruid kan afsterven

Zijn jullie ergens goed in, wat voor de vereniging, indien nodig, kan worden ingezet?

Karin: "Het is misschien raar om dit van jezelf te zeggen, maar ik ben goed in fotografie. Ik maak graag natuurfoto's. Ik zou voor de site foto's kunnen maken."

Marcel: "Als oudere leden hulp nodig hebben bij lichamelijk zwaar werk, wil ik ze graag helpen."

Karin maakt graag natuurfoto's

Hoewel jullie nog maar kort lid zijn, hebben jullie misschien toch een suggestie of tip waar de vereniging/leden baat bij kan/kunnen hebben?

Marcel: "Onze ervaringen zijn nu uitsluitend positief. Wij hebben behulpzame burens aan wie we vragen kunnen stellen als we iets niet weten.

Ook is het prettig dat er op je gelet wordt. Zo had ik een keer de accu laten staan. Iemand had dat gemerkt en heeft hem voor mij veilig opgeborgen.

Verder vinden we het fijn dat de vereniging een mix is van allerlei leeftijden. Het is fijn dat dit in harmonie samen kan gaan.



Misschien is het een idee om een vaste klusjesman te hebben in de vereniging, die bijvoorbeeld de riolering en wateraansluiting aanlegt. Nu doet ieder het voor zichzelf en op zijn eigen manier."

Karin: "Het lijkt me een goed idee om kinderen in het gebeuren op het complex te betrekken. Ze onder leiding van een volwassene in groepsverband op een speelse manier taken te laten doen met een beloning in het vooruitzicht. Zo kunnen ook zij iets betekenen voor de vereniging."

Marcel: "Misschien is het een idee om bijvoorbeeld in de kantine bijeenkomsten te organiseren rond een thema, waarop wij kennis met elkaar kunnen delen. In de verenigingskas zouden kinderen kunnen leren hoe planten kunnen worden gezaaid en opgekweekt."



Impressies van de tuin door Karin

Karin en Marcel, bedankt voor jullie tijd. Op dit moment hebben jullie het erg druk, maar er komt een moment dat jullie de voorgenomen plannen kunnen uitvoeren en kunnen genieten van jullie tuin.

Oktober 2017