



Amateurtuindersvereniging

Houtwijk de Noord

Adres: t.o. Uithofslaan 32 te Den Haag

Tel.: 06-20144629 [Mijn moestuin](#)

e-mail: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Nieuw redactielid verwelkomd

November 2012

Dat was natuurlijk fantastisch nieuws. Niet alleen dat we weer enkele tuinleden mochten verwelkomen, maar ook dat bij dit groepje enthousiastelingen zich spontaan een kandidaat voor het Tuinkrabelsredacteurschap meldde. Natuurlijk moest zij wel weten wat de consequenties zijn van zo'n redacteurschap. De nieuwe redacteur stelt zich daarom aan u voor. Als redactiecommissie wensen we haar veel genoeg toe op haar tuin en bij onze tuinvereniging en veel plezier bij het vergaren van nieuwtjes en dergelijke.



Mildred stelt zich voor

Graag wil ik me hierbij op deze website voorstellen. Mijn naam is Mildred Steevensz en sinds kort ben ik lid van deze tuinvereniging. Ik woon richting Scheveningen, ben getrouwd (met Fred) en heb een zoon, Stefan. Twee jaar geleden ben ik gestopt met mijn baan in het onderwijs (met pensioen!) en inmiddels is er weer ruimte voor wat nieuws.

Bij toeval las ik enige tijd terug in *de Posthoorn* een artikeltje over het jubileumjaar van amateurtuinvereniging Houtwijk de Noord. Er waren enkele tuintjes vrijgekomen voor enthousiaste tuiniers voor werden gevraagd. Ik zag een kans om een lang gekoesterde wens te laten uitkomen en meldde me aan als aspirant lid. Ik was net op tijd: er was nog één tuintje over, nummer 89, en dat mag ik nu het mijne noemen. Wat me snel over de streep trok was de gemoeidelijke sfeer die ik aantrof in de kan-



tine. Met een aantal mensen daar en op de tuin heb ik plezierig kennis kunnen maken. Ik voelde me gelijk welkom. Het tuinieren heb ik van jong af meegekregen: als kleuter mocht ik 'meehelpen' in het tuintje van

mijn ouders. Op de lagere school (zo heette de basisschool ooit) wakkerden twee meesters de belangstelling voor en bezig zijn met plantjes alleen maar aan. In de lente en zomer namen zij de klas mee naar buiten om veldbiologie te doen. Die interesse is altijd zo gebleven. Thuis leef ik me uit op een siertuintje, waar ik veel plezier aan beleef, maar het is te bescheiden van grootte om er ook een moestuintje te houden. Die kans heb ik nu dus wel met mijn lapje op nummer 89. Het wordt een spannend

avontuur, want het kweken van groenten en fruit zal een nieuwe ervaring worden. Inmiddels ben ik begonnen met het raadplegen van boeken over moes- en *cottagetuinen* en struin ik internet af om informatie. De zaadgids die

zaadgids die ik van een onzer tuinleden kreeg, heb ik met belangstelling doorgenomen en het enorme aanbod verbaasde me. Dat wordt nog moeilijk kiezen!

Dat het opzetten van een moestuin niet vanzelf zal gaan is me duidelijk geworden: stoorzenders in de gedaante van rondvliegende en kruipende beestjes en allerhande virussen zijn belagers van het gedroomde moois in de plantbedjes. Het wordt een uitdaging om dit probleem het hoofd te bieden. Ik ben er echter van overtuigd dat er heel veel mensen op de tuin zijn, die me daarin met raad en daad kunnen en willen bijstaan. Natuurlijk hoop ik ook zelf mijn steentje te kunnen bijdragen vanuit mijn ervaring als 'siertuinier'.

In 'Tuinkrabbels' las ik dat de redactie behoefte aan versterking had. Ik heb me aangemeld als redactielid en in die hoedanigheid zult u regelmatig op deze website een stukje van mijn hand (gelukkig figuurlijk gesproken) aantreffen onder de titel *Mijn moestuin en ik*.

Ik verheug me erop mijn hobby met anderen te kunnen delen en zeg daarom: tot ziens op de tuin!