

Mijn moestuin en ik, aflevering 29

Ervaringen van een altijd lerende moestuinier

De laatste tijd komen we regelmatig de term 'natuurlijk tuinieren' tegen. Sla de krant of een tijdschrift open en je kunt erover lezen. Ook in programma's op de TV komt het onderwerp regelmatig ter sprake. Lange tijd heb gedacht dat tuinieren per definitie een natuurlijke bezigheid is. Ik bedoel daarmee dus bezig zijn in de natuur, je eigen stukje natuur, je tuin. Gaandeweg echter kom ik er achter dat in de natuur niet altijd met de natuur is. Tijd om een zoektocht te beginnen naar wat Natuurlijk Tuinieren nu inhoudt. (en wat dan onnatuurlijk tuinieren is)...

Natuurlijk Tuinieren

Mijn zoektocht begint als ik in de Tuinliefhebber, het blad wat elk kwartaal bij ons in de bus valt, lees dat een aantal verenigingen een of meerder stippen hebben ontvangen. Stippen op een lieveheersbeestje, het nationaal keurmerk natuurlijk tuinieren. Om een stip te bemachtigen moet een vereniging natuurlijk tuinieren.

Altijd gedacht dat als je lid bent van een tuinvereniging je natúúrlijk tuiniert. Je wordt per slot van rekening geen lid als je niets moet hebben van wroeten in de aarde. Net zoals je geen lid wordt van een zwemvereniging als je een bloedhekel hebt aan dobberen in het water. Om maar een voorbeeld te noemen.

Dan blijkt dat deze verenigingen heel wat hebben moeten doen om een stip te veroveren, laat staan meerdere stippen. Ze hebben allerlei projecten gerealiseerd in de algemene ruimte. Dat alles hebben we kunnen lezen in de Tuinliefhebber.

Maar bij alles wat is ondernomen ging het om de manier waaròp het was gedaan: er werd en wordt op een natuurlijke manier getuinierd.

Hoe natuurlijk tuinier ik?

Daarmee geconfronteerd ga ik mij afvragen hoe natuurlijk ik zelf tuinier. Om dat te achterhalen ga ik op zoek naar informatie. Op internet blijken er vele sites te zijn die uitleggen waar natuurlijk tuinieren over gaat. Biodiversiteit, nectarrijke planten, natuurlijk evenwicht, dier en insectenvriendelijke aanpak, natuurlijke meststoffen en dito bestrijdingsmiddelen zijn veelgenoemde sleutelwoorden.



Zelfvoldaan denk ik goed bezig te zijn. Houd ik immers rekening mee. Ik laat doorschietende kool en andere groenten staan sinds ik heb ontdekt dat de bloemen druk worden bezocht door bijen, hommels en andere insecten. In mijn tuin staan verder planten die voor hen ook aantrekkelijk zijn. Appels met een plekje worden her en der in de tuin gelegd sinds ik heb gemerkt dat vlinders daar gek op zijn (en wespen, die ook).

Ook maak ik compost om de grond te verbeteren en gebruik organische meststoffen.

Om slakken bij jonge plantjes weg te houden strooi ik fijn gemaakte eierschalen rond het gewas. Allemaal natuurvriendelijk toch?

Hoe ik bezig ben langs de meetlat

Maar dat valt bij nader inzien toch wel een beetje tegen.

Sommige insecten noemen wij plaaginsecten, omdat zij doen wat in hun aard ligt, maar wat wij als ongewenst ervaren. Ook ik ervaar dat zo.

Dus wat doe ik?

Luizen op de bonen? Waterstraal erop of een mengseltje van zeep en spiritus en weg ermee!

En hoe natuurvriendelijk is het om slakken naar de slakkenhemel te helpen? Want ik moet bekennen dat ik naaktslakken onder mijn laarzen aan hun einde laat komen of (in een bui van mededogen) ze over de sloot op het land van de boer gooi.

Vlinders in de buurt van de kolen? Help, straks leggen ze eitjes! Gauw een insectennet over het koolbed.

Kolven van suikermaïs krijgen een pantykousje over hun hoofd geschoven tegen duiven die net als ik van maïs houden.

Ik wiede me een slag in de rondte om het onkruid de baas te blijven (geen klacht overigens; het is een prima workout).

De gedachte begint post te vatten dat hier iets absoluut niet klopt. Dat ik misschien niet zo natuurlijk tuinier als ik meende. t zo handelend ben ik niet echt vriendelijk voor de natuur.

Op de keper beschouwd strijd ik tegen in plaats van met de natuur.

Als ik de site *Natuurlijk moestuinieren* doorneem, word ik bevestigd in dat idee.

In het artikel wordt uit de doeken gedaan hoe je met de natuur kunt tuinieren.



Op onze site onder Natuurlijk Tuinieren kunt U daar meer over lezen Ik ben heel benieuwd hoe het U vergaat bij het lezen ervan!

Mildred Steevensz, september 2017